

Verwendag voor oudere wijkbewoners

Zaterdag 22 juli van 11.00-
14.00 uur Huiskamer
Rinnebeek

Het programma voorziet in gezellige gesprekken, koffie en thee met iets lekkers erbij, een zomerse lunch, live muziek met accordeon, handmassages met heerlijk geurende oliën en de mogelijkheid om je nagels mooi te laten lakken in moderne kleuren. Heren zijn ook van harte welkom. Er is plek voor 30 oudere deelnemers uit de wijk Noord-Oost De Bilt.

Zin om ook te komen? Aanmelden kan via telefoonnummer 06 246 431 91 of info@noordoostdebilt.nl.

Mensen die niet zelfstandig kunnen komen, worden opgehaald en weer thuisgebracht. Deelname is gratis, al is een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee en het lekkers welkom.



Twilight Beerschoten

Verkeersoverlast

Recent hebben het bestuur en een aantal leden van de wijkvereniging een gesprek gevoerd met wethouders Pim van de Veerdonk en Dolf Smolenaers, verkeersdeskundige Wouter Lefevre en gebiedsmakelaar Marianne Borger. Onderwerp van gesprek: de sterk groeiende verkeersoverlast in onze wijk. Door de wijkvereniging zijn een aantal concrete, snel te realiseren oplossingen voorgesteld die in samenhang met elkaar nu al kunnen leiden tot een betere verdeling van de verkeersdruk. De gemeente neemt de verkeersoverlast en de aangedragen oplossingen mee in de voorstellen voor burgemeester, wethouders en raad.

Weten waarover wij hebben gesproken en wat de concrete afspraken zijn? Stuur een mailtje naar info@noordoostdebilt.nl. Dan krijg je het verslag en de brief die wij in januari aan de gemeente hebben gestuurd.



Op safari tijdens Burendag

Zaterdag 23 september van
13.00-16.00 uur

Het is een expeditie, een ontmoeting, een kennismaking en een ontdekkingsreis. Even verrassend als verbazingwekkend. De wijksafari die wij organiseren tijdens burendag 2023. Ook mensen die minder goed ter been zijn kunnen hieraan meedoen. Zij gaan op safari in de fietsriksja.

Burendag is dit jaar niet op het speelveld aan de Henrica van Erpweg maar in, naast en bij de Huiskamer in de Rinnebeek. Naast een safari kun je mee mozaïeken aan de ontmoetingsbankjes die we voor de wijk maken, wijkgenoten ontmoeten, genieten van muziek, een drankje en hapje. Meer bijzonderheden volgen later.



In de huiskamer

Speciaal voor bewoners van de Rinnebeek organiseren Marcelle Mulder en Tineke van de Berg op **vrijdagmiddag 13 oktober** een voorleesmiddag in de huiskamer van de Rinnebeek.

Ook Helene Cornelder leest regelmatig voor in de Rinnebeek. Afhankelijk van het weer in de binnentuin of in een van de huiskamers op de afdelingen.



Meepraten over verbeteringen Hessenweg-Looydijk

Veel wijkbewoners dragen de ondernemers op de Hessenweg een warm hart toe. Zo'n 20 wijkgenoten gaven dan ook gehoor aan de uitnodiging van gemeente en winkeliersvereniging om een presentatie bij te wonen over het verbeteren van het winkelgebied. Deze was echter zo summier dat wijkgenoten vooral met vragen zijn blijven zitten. Nu organiseren gemeente en winkeliersvereniging eind augustus opnieuw een informatieavond. Wij hopen van ganser harte dat er dan inhoudelijk meer en betere informatie wordt verstrekt over het uiteindelijk doel en het beoogde resultaat van de verbeteringen en wat er gebeurt met onze inbreng en zorgen.



Stop de vierde vliegroute

Geen mens wil de vierde bulderbaan boven zijn hoofd. Ook de gemeente De Bilt is – net als zo ongeveer alle gemeenten in de wijde omtrek – tegen. Of de Nederlandse overheid zich daar iets aan gelegen laat liggen is echter de vraag. Actiegroep Stop4deroute heeft op 27 juni aan de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat een petitie overhandigd, ondertekend door 47.000 burgers.

Meer informatie en aanmelden nieuwsbrief:
<https://www.stop4deroute.nl/stop-4de-route>



Groener, schoner, mooier

Misschien heb je ze ook zien spitten en graven. Op die broeierige zaterdag een paar weken geleden. Buurtgenoten die het stuk braakliggend groen naast de ondergrondse vuilniscontainers op de hoek Akker – Troelstraweg voorzagen van gaaf groen en nu samen met nog meer burens zorgen voor een

bloeiend eldorado. Water geven, schoffelen, praatje maken met wie langskomt en wat er verder zoal te verzinnen valt om het groen én de connecties met buurtgenoten in stand te houden. Een paar impressies van the making off. Onwijs leuke dag..... En ja, die containertuintjes zijn in aantocht.



Inspiratie gekregen? Zin om mee te doen? Meld je dan bij Willemien (info@noordoostdebilt.nl). Liever zelf een stuk groen adopteren? Meld je dan bij de

gemeente. <https://www.debilt.nl/afval-en-groen/groen/groen-adoptereren>

Plogmateriaal in Wereldwinkel

Wil je meedoen met Struinen in het struweel – het groepje mensen dat samen de buurt opruimt – of er in je eentje op uit? Dan kun je een plogpakket aanvragen bij Sportief in het groen. Je krijgt dan een email waarmee je in de Wereldwinkel aan de Hessenweg de spullen kunt ophalen. Ook zijn daar hesjes en een afvalbingo voor kinderen.

<https://sportiefinhetgroen.nl/plog-it-up-de-bilt/het-plogpakket/>

Struinen in het Struweel

Elke 3^e zaterdag en 1^e zondag van de maand. Om 10.00 verzamelen op het speelveld aan de Henrica van Erpweg.

Melden overlast vuilnis

Zie je vuilnis naast de container? Meldt het direct en altijd als overlast. Maak ook foto's. De gemeente haalt het dan op.

<https://www.debilt.nl/melding-openbare-ruimte>

Buurtgenoten

Een kennismaking met telkens andere bewoners in onze wijk.

Manus Boerlage



Hoi allemaal! Ik zal me eerst even voorstellen ik ben Manus Boerlage 35 jaar oud en de trotse vader van mijn prachtige dochter Senna samen met mijn lieve vriendin Miriam. En ik ben hier in 2018 komen wonen. Misschien hebben jullie mijn opvallende auto wel zien staan van de muskusratten bestrijding. Die is

van mij! Waar ik nu 4 jaar werkzaam voor ben op en rondom de Nieuwkoopse Plassen.

Daarnaast speel ik basgitaar in de rock band WETT. Mocht je benieuwd zijn hoe dat klinkt check dan onze site <https://www.wett.band/>

Marja Koppel



Mijn naam is Marja Koppel en ik werk bij de wijkwinkel van MENS De Bilt. Ruim 18 jaar geleden in het leven geroepen om mensen te helpen bij hun administratie en allerlei zaken in combinatie met een luisterend oor en een bakje koffie of thee erbij. Uw moderne burenhulp zou je

kunnen zeggen. Ik ben een van de oprichters omdat het ook toen al niet meer vanzelfsprekend was om even bij je burens binnen te wippen en te vragen of zij je misschien kunnen helpen met je administratie. Mijn missie is mens en dier helpen, dat doe ik met heel mijn hart. Ik help onder meer met het op orde brengen van de administratie en het bellen van instanties in samenwerking met de Sociaal Raadslieden. Geen vraag is te gek! Kom ermee en we gaan aan de slag.

<https://www.mensdebilt.nl/team-welzijn/wijkwinkel>

Klimaatgesprekken

Ben jij bezorgd over klimaatverandering en wil je jouw klimaatimpact verminderen? Maar weet je niet hoe? Doe dan mee aan de serie KlimaatGesprekken in De Bilt!

<https://www.klimaatgesprekken.nl/workshopeeks-volgen/>



Bruisende Biltse Belevissen

Nee, je hoeft dit jaar het dorp niet uit. Op kruipafstand van onze wijk is van alles te beleven. Dus als je zin hebt om te tekenen, lekker te picknicken in het park, met elkaar te filosoferen, verhalen te schrijven, een mooi bloemstuk te maken of in stilte of al babbelend met een groep door de natuur te gaan? Kijk dan eens op de website van MENS.

<https://www.mensdebilt.nl/zomerprogramma-2023>



Gedichtenpad en bankjes

Hond uitlaten? Of jezelf? Gewoon een rondje door de wijk? Wandel dan eens het Gedichtenpad. En zijg onderweg een tijdje neer op een van die toffe bankjes. Dat verveelt nooit. Want er is elke keer wel iets anders te zien en te horen. De kleur van het licht, de geur van regen, het geluid van de merel, een

bloem. Elk gedicht heeft zijn eigen verhaal. Dat vind je op de website:

<https://www.noordoostdebilt.nl/uploads/22/Bijzonderheden%20Gedichtenpad%20definitief%2013%20juni%202023.pdf>



Vorbij het gebaande pad

Een paar tips om er dicht bij huis gezellig op uit te gaan.

De botanische tuinen

Geweldige plek en waanzinnig toffe activiteiten. Ze hebben er de leukste plantenmarkt van Nederland. Je kunt er botanisch illustreren, op stap met Eefje Eekhoorn, de rotstuint beklimmen of een zomerbingo spelen. Er is een speciaal programma voor kinderen. Toegang gratis met de museumjaarkaart.



<https://www.uu.nl/botanischetuinen/programma/agenda>

Slottuintheater Zeist

Eenvoudig op de fiets te bereiken. Minstens twee voorstellingen per week. Voor kinderen en volwassenen. Variërend van Oosterse illusies tot een Italiaanse Minstrel, een honderdjarige die uit een raam klom en een avondje dansen op salsamuziek.



<https://www.slottuintheater.nl/agenda.php>

Into the woods

Amersfoort. Krakend schors, boomwortels die dieper in de grond zakken. In dit bosfestival smelten techniek en sprookjes samen tot.... Ja, tot wat?... Alleen de website is al een feest. Kijk maar eens.



<https://intothewoods.nl/>

Zomernachten in Doorn

Op het groenste podium van Nederland, het Maarten Maartens openluchttheater op Landgoed Zonheuvel in de bossen van Doorn, vindt voor het derde jaar een serie spectaculaire en afwisselende openluchtconcerten plaats.

<https://landgoedzonheuvel.nl/agenda/zomervertelpodium-haytham-safia-trio/>

Uit het zwerfdagboek

Een kleine voorpublicatie met toestemming van de auteurs (je kunt PDF vergroten, dat leest gemakkelijker).



Het bijzondere van de twee zwerfdagboeken die door de wijk gaan, is dat elke schrijver zijn eigen persoonlijke invulling geeft.

Wij verheugen ons op een leuk bladerboek met verhalen van buurtgenoten. Misschien kunnen we er wel wat van zien tijdens Burendag.....

Innen contributie

Half mei hebben alle leden een mail gekregen met de vraag de contributie van € 5 per huishouden per jaar te voldoen. Tot onze vreugde heeft ruim de helft van alle leden dat ook direct gedaan. Leden die dit kennelijk is ontschoten krijgen dezer dagen een betalingsherinnering. Met de bijdrage van onze leden kunnen wij net iets meer voor de wijk doen dan zonder. Daarom hopen we dat je – als je nog niet hebt betaald – dat alsnog wilt doen. Mocht de mail je zijn ontgaan: het rekeningnummer is NL42 RABO 0366 9270 19, ten name van Wijkvereniging Noord-Oost. Ook een kleine extra bijdrage is van harte welkom.



Grootmoeders citroenlimonadesiroop

Ook zin in zo'n onovertroffen verfijnd drankje zonder dat je er een kater aan overhoudt? Probeer dan dit recept eens. Met veel ijsblokjes, wat extra vers fruit en een takje munt een wereldse non-alcoholische cocktail.



Ingrediënten

- 350 ml sap (Ca. 5 à 6 citroenen en ca. 2 à 3 limoenen)
- 250 g suiker

Bereiden

- Pers de citroenen en de limoenen uit. De exacte hoeveelheid fruit, die je nodig hebt, hangt af van de grootte en de sappigheid van de citroenen en limoenen.
- Doe het sap samen met de suiker in een pannetje en breng aan de kook.
- Laat zo'n 5 à 10 minuten zachtjes pruttelen. Roer af en toe door.

- Giet de siroop door een zeefje (om eventueel vruchtvlees eruit te halen) in een schone fles.
- Sluit goed af en laat volledig afkoelen.
- Zet in de koelkast tot gebruik.
- De siroop zal, mits gekoeld bewaard, enkele weken goed blijven.

Filo & Soof



In een stil hoekje in de schaduw zit Filo (de kat) rustig de week te overpeinzen terwijl zijn aandacht ineens wordt getrokken door een gezucht en een gesteun uit de tuin van het buurhuis. Nieuwsgierigheid is hem niet vreemd en hij verlaat zijn lommerrijke peinsplek om te zien waar het geluid vandaan komt. Daar ziet hij Soof (de hond) die een zwembadje aan het opblazen is.

Filo: Wat ben je aan het doen? Daar is het toch veel te warm voor.

Soof (terwijl ze met haar bek het ventiel dicht probeert te houden): Pffffeciesssss da'ssss nu net t t t 't probleem.

Met het uitspreken weet Soof nog net de uitgaande lucht te stoppen.

Filo: Waarom doe je het dan?

Soof (die nu maar eerst even het ventiel afsluit): Ik hoop dat iemand het badje vol komt gooien.

Filo: Maar dat is toch veel te klein om in te zwemmen.

Soof: Dat klopt, maar dan is er in ieder geval wat te drinken voor bijvoorbeeld de egels uit de buurt.

Filo: De egels?

Soof: Ja.

Filo: In een opblaaszwembad?

Soof: Ja.

Filo: Dat dacht ik al, je bent oververhit geraakt. Kom eerst maar even in de schaduw naast mij zitten dan leg ik je het nog één keertje uit.

Het ventiel bleef dicht, maar er is daarna alleen maar nog maar een metalen bakje aangetroffen voor de vogels en de egeltjes. Want dorst hebben die wel in de volle zon.



www.noordoostdebilt.nl